



Waddenweekend

23 t/m 26 mei 2013

Dinsdagavond voorafgaand aan de tocht wordt het eerste palaver gehouden in ons gezellige Roefke. De weersverwachting voor het komende weekend belooft lage temperaturen en wind! Vooral het laatste spreekt de meeste deelnemers wel aan en vol goede moed wordt voor het volgende palaver afgesproken op donderdag 23 mei in Workum in de zwaai kom net buiten de sluis.



's Avonds om kwart voor zeven wordt er van hieruit met 7 boten koers gezet naar de Makkumer visserijhaven. De Tawhiri met Hinse en Jan Koning, de Dûbel Fjouwer met Jan en Reinie Feenstra, de Leafde met Freerk van der Sluis en zijn maten Alfred en Jan Marko, de Marswalker met Eling Dijkstra met dochter, zoon en zijn vriendin, de Tale Quale met Paul en Nora Wigman, de Zwarte Ruiters met Garm en Ina de Kroon en de Tramper met Henk Baukema. De Etoile de Mer van Ben Wouters met aan boord Aafje Meinesz en Jens Valk sluit zich later hierbij nog aan.

De zeilen staan vol, de schoten kreunen en we worden begeleid door prachtige lichten. Na enkele kleine twee uurtjes genieten kunnen de zeilen gestreken worden en wordt er aangemeerd in Makkum. Door het koude weer zijn er weinig watersporters onderweg en staat bijna de volledige haven tot onzer beschikking. Elkaar even helpen met aanmeren en even buurten en daarna vroeg naar kooi want de volgende dag is het vroeg palaver.

Vrijdag morgen, van zoet naar zilt. Kwart voor acht palaver: HW Harlingen: 9.44 uur, wind verwachting 4 tot 5 NW. Acht uur trossen los en op naar de Lorenzsluizen. Na het schutten is Aeolus ons ook nu weer goed gezind. Met volop zon en af en toe overdrijvende wolkenvelden met gezwinde spoed door de Boontjes op naar Vlieland.



Aankomst op Vlie rond kwart over een. Vanaf Makkum geheel bezeild, ruim 5 uur gevaren over 26 mijl, inclusief schutten Kornwerderzand. Zo waar een echt zeilersfeestje. Even het dorp verkennen, een terrasje pikken, een wandeling of fietstocht over het eiland maken, even buurten op de steiger of aan boord met een glaasje maakt dit feestje compleet.

Zaterdag, half zeven palaver: HW Vlieland 9.46 uur, wind NW 4 tot 5. We vertrekken om ongeveer 7 uur met als bestemming Kornwerderzand, ter afwisseling door het Inshot. Wegens hun diepgang besluiten Paul en Ben op Harlingen aan te koersen. Wind Noord West betekent in de Vliestroom kruisen, bovendien met stroom tegen, even hard werken dus. Daarna een poosje genieten van de lange Noordzee deining met zijwind. Verder is alles bezeild tot aan de Lorenzsluizen waar we om 11.30 uur direct worden geschut. Vanaf hier zeilen we langs de mooie Friese IJsselmeerkust gezamenlijk naar Stavoren. Bij Workum zijn er bij deze wind veel kite-surfers actief die ons hun kunsten vertonen. Opnieuw kunnen we onderweg genieten van mooie luchten waar af en toe zelfs de zon doorheen prikt. Eigenlijk veel te vroeg, al om kwart voor twee, opent Stavoren voor ons haar beschermende armen. We knopen de touwen vast aan het bekende eilandje. Na een mooie tocht hebben we weer contact met Fryske Groun en nog wel met één van de oude Hanse steden. Nadat eenieder zijn ding heeft gedaan en soms een kleine reparatie heeft uitgevoerd is het tijd voor de 'na-zit' aan boord van de Zwarte Ruiter.



De ‘spanning’ van de tocht wordt in de ruime kuip weggelachen en weggedronken, veel sterke verhalen doen de ronde en er is een overvloed aan eten en drinken, kortom bere gezellig. De tijd vliegt om en eigenlijk voor we er erg in hebben moeten we onze afspraak bij De Koepoort nakomen. Onder het genot van een uitstekende maaltijd wordt dit 17^{de} Waddenweekend nog eens uitvoerig geëvalueerd en wordt Hinse bedankt voor de uitstekende organisatie! Voldaan zoeken we, na dit koude maar uitstekend geslaagde weekend, onze kooi op.

Zondagmorgen vertrekt eenieder, vergezeld van af en toe een buitje naar zijn eigen thuishaven.

Dat genieten van de zee van alle tijden is blijkt uit en vers uit de bundel ‘Het lof der Zeevaart’ van Joost van den Vondel:

Maer als den Oceaen bewogen door gebeen de baren kemt, en rust sijn afgematte leen, vergeet Maetroos sijn smert, met 't juyteren, en quelen, en oeffent synen geest met deuntjes, en met spelen en koestert inde son sijn lichaem vry van pijn.

Henk Baukema van de Tramper

